

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

Devlet-sermaye-medya üçgeninin soluk al-dırmayan saldırıları karşısında sinip duyarsızlaş-makta olan kamu vicdanı, insanlık tarihi içinden süzülerek gelen değerlere sahip çıkacak bir donanım için hangi kaynaklardan beslenecektir?

Noam Chomsky,
Medya Denetimi adlı kitaptan

Başka ülkelerde yaşayan halkların davranış ve tutumlarını etkilemek suretiyle, Birleşik Devletle-rin amaçlarına ulaşmasına yardım etmeliyiz.

ABD başkanlık bürosu açıklaması, 1963

BAŞLARKEN

Elinizdeki kitap, Wikileaks belgelerinde isimleri giz-lenen XXXX'lerle ilgilidir. Bunların dünya çapında nasıl üretildiğini, nasıl bir teknolojiyle hangi “seralarda” yetiştirildiklerini anlatmayı deneyeceğiz. XXXX'leri teker teker isimlendiremiyor olabiliriz ama teşhis edilebilmeleri için okuyucuya bir “turnusol kâğıdı” sağlayabildiğimize inanıyoruz. Kendini işbirlikçi olarak görmeyen, sadece bize iyi bir gelecek hazırlamak için çeşitli Batılı örgütlerle işbirliği yaptığını düşünen safdiller varsa, bu çalışmamızdan etkilenecek fildişi kuleden inip halkın arasına geri dönebilirler. Temennimiz öyle tabii!

Türkiye’de yazılısıyla, görseliyle, medya marifetiyle hazırlanmış sanal bir ortama, insanların topluca daldırılıp daldırılıp çıkartılmaları suretiyle zihinlerinin yönlendirildiği ince ayarlı bir organizasyonla karşı karşıyayız. Bu ortamdan, geniş halk kesimlerinden ziyade, özellikle en-

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

telektüel çevreler büyük ölçüde etkilenmiş durumda.

Bizler bu bulanık ortamın huzursuzluğu içinde bocalamaktayken Wikileaks ortaya çıktı. İyi ki çıktı; çünkü bu sayede ihanet ve işbirlikçi güruhunun azımsanamayacak kadar kalabalık olduklarını ve arsızlığı iyice ileri boyutlara vardırtdıklarını küresel ölçekte görme imkânı yakaladık.

Kitabımız yayınlandıktan sonra Wikileaks nereye varır, nasıl sonlanır, kimin başını yer, kimin ne kadar onurlu ya da tamamen arsız olduğu ortaya çıkar, bilemeyiz. Bu satırları büyük ölçüde belirsizlik altında, sis perdesi henüz tatmin edici bir şekilde aralanmamışken yazıyoruz. Anlayabildiğimiz kadarıyla Amerika'yla sembiyoz ilişkisi içinde olan çevreler işi pişkinliğe vuracak. Bunun işaretini, ABD başkanı Obama'nın bir demecinde görüyoruz. 19 Aralık 2010 tarihli Hürriyet gazetesi internet sayfasından öğrendiğimize göre, Obama, şu sözlerle işi bağlamaya çalışmış: "Geçen hafta Başbakan Erdoğan ile olumlu geçen bir görüşmem oldu. Ve beraber, Amerikan-Türk ilişkilerinin güçlü yapısını teyit ettik. Bizim ortaklığımız elastikidir; Wikileaks sarsamaz."

Oysa bizim açımızdan durum hiç de iç açıcı değil. Wikileaks'in etrafa saçtığı belgelerden, üst düzeyde bazı çok önemli sonuçlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların *birincisi*, bürokratlarımız, vekillerimiz, bakanlarımız, gazetecilerimiz arasından çıkan bazı kimselerin ABD elçiliğine muhbirlik yapmayı alışkanlık haline getirmelelidir. Postacılık yapan gazeteci bile var. Belgelerde Tür-

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

kiye’de bazı gazetecilerin Amerikan elçiliğiyle işbirliği yaptığına dair ifadeler yer alıyor. Bu açık ifşaatla birlikte isimlerin açıklanmamış olmasına rağmen, bir gazeteci ortaya çıktı ve bayram değil, seyran değilken “belgelerde adım çıkarsa hiç şaşırım”, deyiverdi. Oysa onlar gerçekte her kimseler, isimleri silinmiş ve yerlerine XXXX yazılmıştı. Zaman geçtikçe XXXX’lerin şifrelerinin ortaya döküleceğini, gizlemenin sadece kısa bir dönem için etkili olacağından kuşkuluyorlardır herhalde. Nitekim Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayınlanan Fileleftheros gazetesinin, Yunanistan’daki bir gazeteye dayanarak verdiği habere göre, Annan Planı müzakereleri başlamadan önce Amerikan yönetimi Kıbrıs’ta çok sayıda entelektüeli maaşa bağlamış, bununla da yetinmemiş ve devşirmeleriyle teker teker sözleşme imzalamış. Sözleşmeye bağlananlar arasında politikacılar, öğretim üyeleri, gazeteciler ve hatta lise öğretmenleri bile varmış. İşin ilginç yanı, söz konusu sözleşme belgeleriyle ilgili gizliliğinin kaldırılmış olması. Rum gazetesi, ABD hesabına muhbirlik yapanların isimlerinin açığa çıkması tehlikesi karşısında panik yaşadıklarını duyuruyor.

Wikileaks’ten çıkarılması gereken *ikinci* ders, yine Türkiye medyasının durumuyla ilgilidir. İnternette bulunan bilgilerin medya tarafından kamuoyuna yansıtılış biçimini herkesin dikkatine sunarız. Hükümet yanlısı medya, daha doğru ifadeyle kaderini hükümetin kaderiyle özdeşleştirmiş medya, ABD elçilik raporlarından -ki ABD dış işleri bakanı bunların elçilik raporları olduğunu itiraf etti- cimbızla ayıklama yaparak, hükümete

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

övgüler düzen alalacele haberler yaptı. Oysa sadece hükümeti değil, topyekûn devlet örgütümüzü ve epey entelektüelimizi küçük düşüren birçok ifadeler de aynı metinlerin içinde yer alıyor. Manzaradan, medyamızın halkımızı bilgilendirmek gibi bir derdinin olmadığını, düpedüz zihin yönlendirme işi yaptıklarını açıkça görebiliyoruz. Eğer Türk kamuoyu bunu görüp anlayamamışsa, kanıtların birbiri ardına bu kadar açık sergilendiği bir ortamı bir daha ne zaman yakalarız, bilemiyoruz.

Gazeteci Arslan Bulut, 2003 yılında dönemin Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök'le yaptığı bir röportaj sırasında şöyle bir soru sormuştu: “ABD'nin Irak harekât planlarına Türkiye üzerinden ama Türkiye'nin çıkarları adına değil, Amerikan çıkarları adına yaklaşanlar var. Bir psikolojik hareket uygulanıyor. Yalan haberler üretiliyor. Sadece bu konuda değil, bütün milli meselelerde, Türkiye'nin direncini kırmaya çalışanlar var. İki televizyon kanalı sabahtan akşam kadar bu yönde yayın yapıyor. Bu, Türkiye'ye yönelik bir psikolojik harekâtsa, bununla nasıl mücadele edeceksiniz?”

Özkök'ün bu soruya verdiği, tatmin edici olmaktan çok uzak cevap şöyleydi: “Amerika böyle bir olaya başladığında, iki üç sene önceden başlıyor. Belli yazarları maaşa bağlıyor, belli yazarlara yazılar yazdırıyor, kitaplar yazdırıyor, medya kuruluşları vasıtasıyla psikolojik harekâtlar yapıyor. Ancak psikolojik harekât, her zaman topyekûn bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaz, belli hedefe ulaşmak için de bu tür harekâtlar

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

yapılır.”

Elinizdeki kitap, Arslan Bulut’un sorusuna açıklık getirebilecek bilgileri içerir. Mesela Amerika’nın bir olaya kaç yıl önceden başladığını açıklayacağız. Hem soruyu hem de cevabını bir şaya olmaktan çıkartacağız. Bakalım iki yıl önce mi başlıyorlarmış? Sorunun ne kadar isabetli olduğuna açıklık getirecek ve onlarca yıldır ne kadar sistematik bir zihin yönlendirme saldırılarına maruz bırakıldığımızı sergileyeceğiz.

Kitabımızla ilgili olarak iki önemli hususu daha burada belirtmek istiyoruz. *Birincisi*, kitabımız, özellikle Soğuk Savaş’ın başlangıç evrelerinde öncü ve yönlendirici rol oynamış Batılı ajanların, olayların üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra yazdıkları hatıralarına ve bu hatıraların üzerinde çalışan araştırmacıların yayımlanmış kitaplarına dayanır. İncelemeler öyle çirkin ve ürkütücü bir manzara ortaya koymaktadır ki, eğer biz, anladıklarımızı kendi üslubumuzla yazmakla yetinseydik, komplo teorisyeni damgası yememiz işten bile değildi. Bu yüzden, kitabımızda, ilgililerin yazdıklarını bol bol kendi kalemlerinden aktarmayı düşündük ve derlediğimiz bilgileri esaslı bir hükme bağlamayı bizzat okuyucumuza bıraktık. Bundan dolayı, iki tırnak arasında yer alan ifadelerin bol bol kullanılmasını yadırgamayacağınızı umuyoruz. Bu gibi bölümler, okuyucumuzun da bağımsız gözlem yapabilmesine imkân sağlaması için düşünülmüştür.

İkinci olarak, üzülerek ifade edelim ki, konunun

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

KURTLA YİYİP ÇOBANLA AĞLAŞANLAR

araştırılması sırasında yerli kaynaklardan yararlanmamız mümkün olmadı. Oysa şimdiye kadar yaptığımız yayınlarda öz kaynaklarımıza hep öncelik vermiştik. Fakat bu kez, bizim üniversitelerimiz bu kitabın çerçevesinde yer verdiğimiz konular üzerinde dişe dokunur mahiyette, karşı karşıya kaldığımız tehlikeleri duyuracak uyarıcı nitelikte neredeyse hiçbir araştırma yapmamış görünüyor. Bu konudaki bazı gerçekleri kitabın çeşitli bölümlerinde, söz konusu bölümün konusu bağlamında yeri geldikçe tekrar dile getireceğiz.

Şimdi ön açıklamalarımızı daha fazla uzatmadan konuya girelim.

Saygılarımla. 2011 Şubat, BURSA