

Savaşla ilgilenmiyor olabilirsiniz, fakat savaş sizinle ilgilenmektedir.

Troçki

BAŞLARKEN

Elinizdeki kitap *Boyasını Kazıyınca* adlı kitabımızda yer alan bazı kısımların yeniden gözden geçirilmesiyle meydana geldi. Özellikle son yıllarda Suriye’de meydana gelen olaylar ve Büyük Güçlerin sivil katliamları yaparak Suriye’nin iç işlerine karışması, elinizdeki kitabı yayına hazırlamak için bizi zorladı. Okuyucularımızın ibrahimokur.com web sayfamıza gönderdiği değerlendirmeler ve sorulan sorular da bu kitabı hazırlamamızda bizi zorlayan bir etken oldu. Bir diğer etken de BURSA TV’de yaptığımız *Tarih Sohbetleri* programından sonraki günlerde izleyicilerimizden gelen yansımalarıdır.

Bilindiği gibi, DAESH, İŞİD, EL KAİDE, TALİBAN, BAKO-HARAM adlarıyla anılan terör örgütleri, her gün dünya mediasında masum insanların öldürüldüğü vahşi terör saldırılarıyla gündeme geliyor. Bunların hepsi, intikam hisseleriyle dolu, beyni yıkanmış Müslümanların canlı bomba olarak eylem yaptığı örgütler. Söz konusu canlı bombalar, genellikle de Müslümanları hedef alıyor ve bilhassa mezhep savaşlarını körüklüyor.

Batı dünyasında, Müslümanların terörist olduğu, terörün İslam dininin önde gelen emirlerinden olduğu şeklinde propagandalar yapılıyor ve Batılı ülkelerin hava saldırıları yüzünden meydana gelen sivil ölümlerinin kınanması gerekirken meşru müdafaa kapsamında değerlendiriliyor ve Müslümanlar toptancı bir tutumla suçlu olarak gösteriliyor. Oysa okumakta olduğunuz başlangıç yazısının kaleme alındığı gün, Amerikan uçakları, yaptıkları ağır hava bombardımanı ile Halep’te 86 sivilin ölümüne yol açtı. Fransız uçak gemisinden kalkan uçaklar Musul’u bombaladı.

Petrol kaynakları olan Arap ülkeleri Arap dünyası içinde nüfusça küçük bir bölümü meydana getiriyor. Söz konusu ülkelerin çevresi nüfusu her yıl en az yüzde 3-4 artan yoksul Arap ülkeleriyle dolu. Mısır, Ürdün, Suriye ve Yemen, Arapların çok büyük bir bölümünün yaşadığı topraklar. Bu ülkelerde, bütün dünyanın gözleri önünde lüksü akıl almaz derecede uçlarda yaşayan zengin Araplara karşı büyük bir infial var. Terör örgütleri, gözü kara insan gücü ihtiyacını nefret yüklü yoksul Araplardan karşılıyor.

Bilindiği gibi, El-Kaide üsleri olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan Yemen’i neredeyse her gün bombalıyor. Bombalamaların terör örgütlerine yönelik olduğu söyleniyor ama düğün alayını ve cenaze törenini bile bombalayarak Yemen halkını baskı altında tuttukları biliniyor. Her saldırı, kin ve nefret duygularını alabildiğine tırmandırıyor. Her geçen gün sorunun insani çözümünden biraz daha uzaklaşıyor ve zengin Arapların işini biraz daha zorlaştırıyor. Oysa zengin Araplar, petrol gelirinden yoksul Arap ülkelerine yeterli düzeyde pay verselerdi, kendi güvenlikleri ağır tehdit altında olmaktan çıkar ve çok daha ucuz bir bedel ödeyerek huzur ve güvenlik satın alabilirlerdi.

Batılı ülkeler, gerçeği bal gibi biliyor; fakat anlamaya yanaşmıyor; olaylarda sadece Müslümanları suçluyor. Oysa terörün tırmanmasının ana nedeni Batı dünyasının kültürüdür. Kitabımızda Batı dünyasında, topyekûn savaş zihniyetinin son yüzyıllarda nasıl tırmandığını anlatıyoruz.

Batılı ülkeler, sivillere saldırıları, gayet pişkince davranarak, *önleyici meşru müdafaa* olarak değerlendiriyor. Ne var ki hiçbir şeyi önleyemedikleri gibi terör de tırmanıyor. Terör, devlet güdümlü karşı terörü getiriyor ve süreç karşılıklı olarak birbirini besleyerek tırmanıyor. Devlet terörü ya bizzat

İBRAHİM OKUR/TERÖRÜN PATRONLARI

devletin kendisi tarafından ya da taşeronlar aracılığı ile yürütülüyor. Yemen’de, Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da sivil katliamlarının sonuçları her gün televizyon ekranlarında izlenebiliyor. Buna rağmen, tırmanışın gerçek nedenleri üzerinde görüş bildirmeye kimsenin cesareti yok. Kanlı olayların arka planı, Batı medyası tarafından filtre edilerek yayınlanıyor ve olan bitenler onların çıkarları açısından dünya kamuoyuna sunuluyor. Oysa Batılı devletlerin sivil saldırılar konusunda sicili bozuktur. Bu konuyu *Boyasını Kazıyınca/Güç Odaklarının Egemenlik Felsefesi* adlı kitabımızda enine boyuna inceledik. Burada konunun sadece bir cephesini, bilhassa Suriye ve Musul’daki sivil hedeflerin bombalanması bağlamında özet halinde yayınlıyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler adı geçen kitabımızda bulunabilir.

Saygılarımla,
15 Ekim 2016
Bursa